

ROME Heilig Jaar 2025

9-daagse busreis

27 maart t/m 4 april 2025

Rome is de eeuwige stad, de 'caput mundi': de hoofdstad van de wereld! Het is ook de stad van de paus en het centrum van de wereldkerk. Hier liggen de apostelen Petrus en Paulus begraven, de steunpilaren van de Kerk. Rome moet je gezien en beleefd hebben, al is het maar één keer in je leven. Van donderdag 27 maart t/m vrijdag 4 april 2025 organiseert S&S-reizen uit Voerendaal een bedevaart reis per bus naar Rome. Deze bedevaart staat in het teken van het Heilig Jaar. Tijdens deze reis bezoeken we de belangrijkste hoofdbasiliëken van Rome, die we de via de Heilige Deuren zullen betreden. Om het karakter van deze bedevaart te benadrukken vieren we dagelijks op diverse plekken in Rome de H. Eucharistie. Ook een bezoek aan de catacomben aan de Via Appia staat op het programma. Daarnaast zullen de culturele bezienswaardigheden, zoals het Colosseum, Pantheon en Trevi Fontein uiteraard ook bezocht worden.

REISFEITEN

Reis code: R13-13/B

Bestemming: Italië / Rome

Reisdata: 27 maart t/m 4 april 2025

Reisduur: 9 dagen

Reissom: € 1.230

Toeslag 1-persoonskamer: € 175

Deelnemers minimaal: 45 personen



INBEGREPEN Luxe touringcar met bar en toilet. Busvervoer in Rome met eigen touringcar. Twee overnachtingen in Oostenrijk op basis van halfpension (ontbijt en diner). Vijf overnachtingen in Rome op basis van halfpension (ontbijt en diner). Entree Vaticaanse Necropolis 'De Scavi' (onder voorbehoud). Entree Catacomben St. Calixtus. Pastorale begeleiding en deskundige reisbegeleiding. Toeristenbelasting. Informatie bijeenkomst **NIET INBEGREPEN** Vervoer van woonplaats naar opstapplaats. Lunches en drank. Excursies/entreegelden die geen deel uitmaken van het programma. Collectegeld in kerken en fooien. Bijdragen Garantiefonds GGTO (€ 9 per persoon) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Annuleringsverzekering & reisverzekering.



BELEVEN

Dag 1 Op weg naar Matrei

Deze eerste dag van de heenreis voert ons via Duitsland en Oostenrijk naar ons overnachtingsadres in Matrei am Brenner. Een voor velen bekende route via Frankfurt, Würzburg en Nürnberg richting München. De Alpen komen in zicht en dan is Oostenrijk niet ver. Bij Innsbruck rijden we het Wipital in de Brennerautobahn op.

Dag 2 Matrei / Rome

Vandaag reizen we door naar Rome. Een prachtige rit door de Alpen, de Po-vlakte en de Apennijnen. Tijd dus ook voor een eerste echte cappuccino en een panino caldo tijdens de eerste stop. Tegen de avond bereiken we ons einddoel Roma.

Dag 3 St. Pietersbasiliek / Scavi

Na een vroeg ontbijt starten we deze dag met een Eucharistieviering in het hotel. Hierna vertrekken wij richting St. Pietersbasiliek.

In alle rust kunt u genieten van de wunderschone Piëta van Michelangelo, de geweldige mozaïeken en het pauselijk altaar met zijn indrukwekkend baldakijn of staat u in meditatie stil bij het graf van de apostel Petrus. Na de lunch bezoeken wij in groepen de Vaticaanse Necropolis 'De Scavi' (onder voorbehoud).

Dag 4 Catacomben van Sint Callixtus Stadswandeling Trevi

Na het ontbijt brengen wij een bezoek aan de Catacomben van Sint Callixtus aan de Via Appia. De catacombe is de ondergrondse begraafplaats waar vroege Christenen hun doden begroeven. We krijgen hier een rondleiding en aansluitend zullen wij er de Eucharistie vieren. Na de lunch staat de stadswandeling 'Trevi' op het programma. Onder leiding van onze gids doen we de beroemdste bezienswaardigheden van Rome aan zoals het Pantheon, de Trevi-fontein en het Piazza Navona met Bernini's 'Fontana del Quattro Fiumi' (Vierstromenfontein).

Dag 5 Basiliek St. Paulus buiten de Muren Vrije middag

Na het ontbijt gaan wij op weg naar de basiliek die gewijd is aan de apostel Paulus. Deze basiliek wordt gekenmerkt door zijn fraaie voorgevel van mozaïek en de devote sfeer gecreëerd door de albasten ramen. Wij vieren Eucharistie, waarna rondleiding door de basiliek. Na de lunch in de buurt van het Vaticaan kunt op eigen wijzen invulling geven aan de middag. U kunt een bezoek brengen aan het Vaticaanse museum met de Sixtijnse Kapel.

Dag 6 Basiliek St. Jan van Lateranen Stadswandeling Klassiek Rome

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de bisschopskerk van Rome: de basiliek St. Jan van Lateranen. Hier vieren wij de Eucharistie. Na de rondleiding zien we hoe devote pelgrims hun geloof betuigen door de Heilige Trap op hun knieën te beklimmen. In de middag, na de lunch, zal onze gids ons voorgaan in de stadswandeling 'Klassiek Rome' langs het Colosseum en het Forum Romanum naar het Capitool.



Dag 7 Audiëntie / Trastevere

Na het ontbijt nemen wij deel aan de algemene Audiëntie van onze Paus op het St. Pietersplein. Na affioop van de Audiëntie vertrekken wij richting Trastevere, een oude volksbuurt in hartje Rome. Hier gaan we lunchen en de wijk verkennen. In de namiddag vieren wij Eucharistie in de Basiliek van St. Cecilia.

Dag 8 Op weg terug naar Matri

Met een laatste blik op la Cupola van de St. Pieter nemen we afscheid van Rome. Via de reeds bekende mooie route rijden we weer door Italië, maar nu noordwaarts. In het hotel in Matri passeren de belevenissen van afgelopen dagen wederom de revue.

Dag 9 Naar huis

De laatste dag is aangebroken. Vele indrukken rijker keren we terug naar Nederland.